



Je gaat binnenkort een school kiezen. Da's best lastig. Want waar moet je op letten? Wat gaat je keus bepalen? Schooltijd moet tot de leukste dingen in je leven gaan behoren, vinden wij. De sfeer op een school is dus erg belangrijk. Maar ja, je wilt ook een school kiezen die je helpt om verder te komen, die je wat leert. Leren en iets willen weten is voor jou eigenlijk geen probleem. Je hebt dan veel te kiezen. Niet alleen welke school, maar ook welk soort onderwijs.

Stel je voor dat je basisschool vindt dat je naar de havo of het vwo kan. Dan heb je veel keuzes: met vwo-advies kun je naar het gymnasium. Daar leer je Grieks en Latijn. Dat is leuk. En als je advies havo of vwo is, kun je ook kiezen voor bijvoorbeeld een sport- of expressieklas. Ook leuk! Of je kunt kiezen voor tweetalig onderwijs op havo/vwo of vwo. Tweetalig vwo bestaat op onze school al heel lang. Komend jaar gaan we ook beginnen met tweetalig havo!

WAT IS TWEETALIG ONDERWIJS?

Tweetalig havo of tweetalig vwo is geen gewone opleiding. Je krijgt in de eerste drie jaar de meeste vakken in het Engels. Daarnaast is er veel aandacht voor toneel (het vak Drama), kunst (Art and Design) en sportclinics. Ook bespreken we internationale onderwerpen en je gaat elk jaar naar het buitenland om ook buiten school te leren en om al je geleerde talen ook echt te spreken.

In de bovenbouw geven we de vakken Social Studies en Humanities en gaan leerlingen op internationale stage, zodat je ook echt bezig internationaal bezig bent. Je wordt op die manier niet alleen een inwoner van je dorp of je land, maar een echte wereldburger. Op de site ikkiestto.nl lees je nog meer over wat tweetalig onderwijs is.

ENGELANDREIS



DE DAG VAN DE TALEN. LESGEVEN OP DE BASISCHOOL



Waarom zou je kiezen voor tweetalig onderwijs? Het is niet alleen heel leuk, maar ook ontzettend handig. De Engelse taal wordt steeds belangrijker. Het is nog ver weg, maar als je na de middelbare school verder gaat leren

kan het zomaar zijn dat je opleiding (gedeeltelijk) in het Engels is! Ook is het heel gewoon om een paar maanden in het buitenland te gaan studeren. Je moet dan wel heel goed Engels kunnen spreken. Daarom is tweetalig onderwijs heel handig. Je haalt je havo of vwo diploma, maar je hebt daarnaast ook heel veel meer nuttigs geleerd.

IS DAT NIET HEEL ERG MOEILIK DAN?

Vaak wordt gedacht dat je al Engels moet kunnen spreken om naar het tweetalig onderwijs te gaan. Dat is dus niet zo! Wij gaan je de Engelse taal wel leren. Je kennis van het Engels maakt ook geen deel uit van de toelating. Soms zijn er een of twee leerlingen in een klas die al goed Engels spreken. Dat is dan best handig, want van elkaar kun je ook veel leren.

WAAROM DOEN JULLIE DAT?

Meer dan 130 middelbare scholen in Nederland bieden tweetalig onderwijs aan, met Engels als tweede taal. Daarvan zijn er slechts 63 door het Nuffic gecertificeerd om tweetalig aan klas 1 tot en met 6 aan te bieden. Het Rijnlands Lyceum Sassenheim is zo'n gecertificeerde school die zich zowel tto junior als tto senior school mag noemen. Wil je kunnen meepraten en meebepalen wat straks in Europa of in de hele wereld gebeurt, dan is het makkelijk als je dat in goed Engels kunt doen. Natuurlijk is het even wennen, als jouw docent geschiedenis of wiskunde alles in het Engels uitlegt. Daarom laten we je er rustig aan wennen. Als jij dat wilt, kun je gerust de eerste maanden je vragen in het Nederlands stellen. Daarbij geven we je extra les in de Engelse taal. Op die manier leer je het Engels nog sneller.

WELKE VAKKEN KRIJG IK IN HET ENGELS?

English, of course, maar ook vakken als History (geschiedenis), Geography (aardrijkskunde), Drama (toneel), Science, Global Perspectives, Art & Design en Physical Education (gym). Op het vwo krijg je ook Mathematics (wiskunde) in het Engels. Op tweetalig havo/vwo wordt dit in het Nederlands gegeven. Je hoeft niet bang te zijn dat je het Nederlands gaat verliezen. Integendeel! Doordat je zo met taal bezig bent, blijkt ook je Nederlandse taal beter te worden. Leerlingen op ons tto halen gemiddeld zelfs hogere cijfers voor Nederlands op hun eindexamen. Het heet niet voor niets 'tweetalig onderwijs'. In de bovenbouw krijg je ook vakken in het Engels, bijvoorbeeld Culture and Art, Social Studies en Humanities.



WAAROM TWEETALIG HAVO/VWO OF VWO?

We hebben twee soorten tweetalig onderwijs: als je een vwo-advies hebt, kun je op het tweetalig vwo beginnen. Misschien heb je een havo of havo/vwo-advies. Dan kun je naar ons tweetalig havo/vwo. Dikke kans dat je de smaak te pakken hebt gekregen en dat je resultaten goed zijn. Dan kun je na één of twee jaar doorstromen naar tweetalig vwo als je dat wilt.

WAT IS ER ZO BIJZONDER AAN TWEETALIG HAVO EN TWEETALIG VWO OP HET RIJNLANDS?

Tweetalig onderwijs is belangrijk, omdat Europa en de rest van de wereld een steeds grotere rol spelen in ons leven. Je moet maar bedenken dat het prachtige Nederland wel tot één van de kleinste landjes ter wereld behoort.

Bij het vak Global Perspectives onderzoek je zelf al in het klein wereldproblemen. Binnen de lessen op het tweetalig havo en tweetalig vwo wordt extra aandacht besteed aan Europa en de wereld. Daarom ga je elk jaar een keer naar het buitenland. In de 1e, 2e en 3e klas zijn er reizen naar Duitsland, Engeland en België, in de 4e klas worden er uitwisselingen georganiseerd met Denemarken, Finland, Griekenland, Litouwen en Roemenië.

V4 FINLAND UITWISSELING



Ook organiseren we interactieve projecten zoals onlineprojecten met leerlingen in het buitenland. Ook wordt een internationale stage gevolgd of aan een internationale conferentie deelgenomen, zoals de Model United Nations. Tijdens zo'n meerdaagse MUN spelen leerlingen vanuit de hele wereld met elkaar de Verenigde Naties na. Leerlingen vertegenwoordigen een land en debatteren als afgevaardigden van dit land met andere leerlingen over actuele onderwerpen.

Verder speelt cultuur een belangrijke rol. Cultuur is alles wat mensen in een bepaald land hebben bedacht en gemaakt en die typisch voor dat land zijn, bijvoorbeeld Sinterklaas, maar ook (pop)muziek en afspraken hoe mensen met elkaar omgaan.

Bijzonder voor het tweetalig havo en tweetalig vwo is het vak Drama. Je leert heel veel over de toneelkunst. We gaan gezamenlijk toneelstukken bezoeken. Daarnaast is er ieder jaar een uitvoering van een toneelstuk. Alle leerlingen werken samen om dat toneelstuk te maken. Zo zul je ontdekken dat niet alleen acteurs en actrices nodig zijn om een toneelstuk te maken. Ook worden jaarlijks sportclinics gegeven door Engelse native speakers. Ook leer je over sporten die in het buitenland heel populair zijn, zoals rugby en cricket.

MUN BILBAO



IS TWEETALIG ONDERWIJS IETS VOOR MIJ?

Je bent een havo of een vwo-leerling en je wilt iets extra's doen als het maar wel iets nuttigs is, dan is tweetalig onderwijs echt iets voor jou.

Heus, het Engels leren wij je wel, daar hoef je niet bang voor te zijn. Vele honderden kinderen zijn je al voorgegaan. Je krijgt extra lessen Engels, maar we weten heel goed dat het spelenderwijs leren van het Engels de beste manier is. Daarom wordt er niet alleen maar Engels gesproken in het klaslokaal.

Kom naar de **Open Dag op 9 januari (voor leerlingen uit groep 8), 10.00-13.00 uur**. Daar kun je met leerlingen spreken die nu in de tweetalig brugklas zitten.

Voor ouders en leerlingen organiseren we een **Webinar op dinsdag 12 januari, 19.30 uur**. Schrijf je in via www.rijnlands.nl/groep8. Dan vertellen we veel over ons tweetalig onderwijs.

Wil je nu al meer weten?

Bekijk onze promofilm op www.rijnlands.nl/groep8 of stel je vraag aan dhr. Langelaar, coördinator tweetalig onderwijs h.langelaar@rijnlandslyceum-rls.nl.